

Αντί να ανοίγουν σχολεία ...

τα κλείνουν και τα δίνουν στους ιδιώτες...

Η κυβέρνηση με την μετατροπή των 12^{ου} Γυμνασίου και 16^{ου} ΓΕΛ σε «Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία» ουσιαστικά ΚΑΤΑΡΓΕΙ το μοναδικό Λύκειο ολόκληρης της περιοχής (Β' Δημοτικό Διαμέρισμα) και αφήνει μόνο ένα Γυμνάσιο. Η άμεση συνέπεια της μετατροπής των σχολείων σε Ωνάσεια είναι να εκδιωχτούν εκατοντάδες μαθητές από τα σχολεία της γειτονιάς τους, να καταργηθούν δεκάδες οργανικές θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών, να μπει λουκέτο σε τμήματα ΖΕΠ και Ένταξης. Αυτή είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων περιοχών! Αυτή είναι η ευγενική χορηγία του Ιδρύματος!

Η ίδρυση και προώθηση των «Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων», όπως και των ήδη υφιστάμενων Πρότυπων, αποσκοπεί στην ακόμα περισσότερο εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου, ενώ συγχρόνως επιταχύνει την κατηγοριοποίηση και διαφοροποίηση όλων των υπόλοιπων σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ας δούμε, λοιπόν, ποια είναι αυτή η «καινοτομία» για την οποία και πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τι θα επιφέρει:

- Καταρχάς, η κυβέρνηση παραδίδει δημόσια σχολεία σε ιδιώτες, οι οποίοι θα καθορίζουν τη λειτουργία των σχολείων αυτών, αφού και θα συμμετέχουν στην Διοικούσα Επιτροπή. Μια κερδοφόρα επένδυση στην οποία θα έχουν λόγο και ρόλο.
- Τα σχολεία αυτά θα διαφοροποιούνται ως προς τη λειτουργία και διοίκησή τους, θα έχουν διαφορετική πηγή χρηματοδότησης, τρόπο εισαγωγής των παιδιών, απολυτήριο, ωράριο λειτουργίας ακόμη και αναλυτικό πρόγραμμα, διδακτικό ωράριο για τους εκπαιδευτικούς.
- Το κράτος, όχι μονάχα δεν φτιάχνει νέα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για όλα τα παιδιά, όπως ευαγγελίζεται, αλλά, αντιθέτως, καταργεί τα υπάρχοντα δημόσια σχολεία που χτίστηκαν με χρήματα του λαού και θα επιλέγουν οι ιδιώτες με εξετάσεις ποιοι θα φοιτούν και ποιοι όχι σε αυτά. Κατά συνέπεια, το επιχείρημα ότι «τα σχολεία αυτά ιδρύονται για τη στήριξη δήθεν των ευάλωτων περιοχών και παιδιών», καταρρίπτεται από τη στιγμή που αυτά ακριβώς τα παιδιά δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο σχολείο τους.
- Συνάμα, όσες οικογένειες προσπαθήσουν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο της γειτονιάς τους, θα πρέπει να τα προετοιμάζουν από το Δημοτικό ξοδεύοντας ένα κάρο χρήματα για φροντιστήρια, ώστε να ανταγωνιστούν παιδιά από όλη την Περιφέρεια, αφού η είσοδος γίνεται με εξετάσεις. Αυτές είναι οι ίσες ευκαιρίες!

Αυτό που χρειάζονται σήμερα τα παιδιά μας είναι:

- Ένα Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά.
- Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια. Υποδομές, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα, εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους πολιτιστικής έκφρασης.
- Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση.
- Μόνιμους εκπαιδευτικούς από την αρχή της χρονιάς για να μη χάνεται καμία ώρα διδασκαλίας. Ολιγομελή τμήματα.

Δεν χαρίζουμε κανένα δημόσιο σχολείο στους εφοπλιστές!

Δεν θα αφήσουμε ολόκληρο το Β' Διαμέρισμα χωρίς Λύκειο και με ένα Γυμνάσιο!

Δεν θα διώξουμε τα παιδιά μας από τη γειτονιά τους!

**Η Ομοσπονδία καλεί Συλλόγους, γονείς, εκπαιδευτικούς
και μαθητές σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο**

Θεσσαλονίκης τη Δευτέρα 3/2 στις 16:00

Στις 18:00, την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη

**στην Αίθουσα νερών του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
όπου θα συζητηθεί το ζήτημα των Ωνάσειων Σχολείων.**

**Καλούμε συλλόγους Γονέων και Ενώσεις Γονέων να
ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμμετάσχουν**